

Η επίθεση που εξαπέλυσε ο «Εθνικός Κήρυκας» εναντίον του προκαθημένου της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας



EKIRIKAS.COM

## Ανάλυση: Ο Αναστάσιος ξιφουλκεί κατά του Οικουμενικού Πατριαρχείου

🤔😬😱 Ιωάννης αθάνας and 7 others

8 Comments

👍 Like

💬 Comment



**Eni Voulgaraki**

Είναι προφανές ότι ο Εθνικός Κήρυξ ενδιαφέρεται για μια εθνική (ελληνική) Ορθοδοξία και μόνο. Είναι τραγελαφικό το επίπεδο της γλώσσας που εκφέρεται εναντίον του Αναστασίου. Για την ακρίβεια είναι η επιτομή ενός λούμπεν ακροδεξιού λόγου, που επιδιώκει να λασπώσει και όχι βέβαια να επιχειρηματολογήσει. Πώς θα μπορούσε άλλωστε ο κ. Καλμούκος να εισέλθει σε ουσιαστική αντιπαράθεση επιχειρημάτων. Ανήκει ακριβώς στην κατηγορία των αηδιών που δήθεν τιτλοφορούνται "εκκλησιαστική πολιτική" ή "εκκλησιαστική διπλωματία" και εργαλαιοποιούν και αμαυρώνουν τη συνόλη εκκλησία ως εξάρτημα των δυτικών πολιτικών σε κλίμα αναθέρμανσης του ψυχρού πολέμου. Δεν είναι καν σαφές που τελειώνει ο λόγος του Αναστασίου και που αρχίζει η λασπολογία του γράφοντος. Με τον ίδιο λούμπεν και αυριανιστικό τρόπο έχουν άπειρες φορές κάποιοι αμαυρώσει, καταλασπώσει και κατασυκοφαντήσει τον ίδιο τον Οικουμενικό πατριάρχη για πλείστα όσα θέματα. Ως προς την ουσία του ζητήματος, προσωπικά συντάσσομαι με το Πατριαρχείο, αλλά διατηρώ απολύτως την ανησυχία του Αναστασίου "να μη χωριστούμε σε Έλληνες και Ρώσους". Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να προάγει τα συμφέροντα της Αμερικανικής πρεσβείας, αλλά σίγουρα δεν προάγει τα συμφέροντα της Ορθοδοξίας. Εξάλλου, ο Πατριάρχης μας, ορθώς φρονών και πράττων μνημόνευσε τον Μόσχα στην χριστουγεννιάτικη θεία λειτουργία. Και η συζήτηση σε σοβαρά θεολογικά ζητήματα δεν μπορεί να ποδοσφαιροποιείται.

Like · Reply · 1d

👍 13



**Δέσποινα Πατσιατζή**

ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΦΤΑΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ...!!!..ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΑΙΚΟΙ ΣΥΝ ΑΥΤΩ/ ΣΥΜΒΟΥΛΑΤΟΡΕΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ/ ΠΟΥ ΕΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΛΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ.../ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ...ΙΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ /ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΑΠΕΙΝΟΦΡΟΣΥΝΗΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ..ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΧΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΙΩΝΕΣ /ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΙΣΩΝ/...ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ..... ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ...ΠΟΥ ΤΟΝΙΖΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ...ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ....ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 🍌!!!

Like · Reply · 1d · Edited

👍 1